

Wachten tot je een ons weegt, nu op station Vaartsche Rijn



(Bert van den Hoed)

Onder het nieuwe station Vaartsche Rijn. Fietsenstallingen, kaartenautomaten, winkelruimtes. Alles ligt klaar

FOTO AD



.De Jeremiespoorwegovergang in 1924 gezien vanuit het zuiden. Links de Westerkade.

FOTO HET UTRECHTS ARCHIEF

BERT VAN DEN HOED

Het was een beetje gokken om in de buurt te komen van de plek waar vroeger de Jeremiespoorwegovergang was. Hier ergens moet het zijn, onder de nieuwe sporen van station Vaartsche Rijn. Een bizarre plek, een heel station dat kant en klaar ligt te wachten tot het in gebruik kan worden genomen. Aan het eind van dit jaar is het zover. Iedereen snakt ernaar. In de jaren '20 waren de wachtenden voor de spoorbomen ook al een beetje chagrijnig. De stad breidde uit, het werd steeds drukker voor het spoorhek. In 1925 kwam er een voetgangerstunnel, in 1937 een verkeerstunnel onder de opgehoogde spoordijk. En nu? Nog een paar maandjes wachten.