

Twee jongeren zijn verslaafd aan reizen met de trein

Selfies op alle 404 stations?



Yari de Graaf (met bril) en Daniël de Ruig op enkele van de 404 NS-stations van Nederland.

GRATIS



GRATIS



GRATIS

ZWOLLE

Van Krabbendijke tot Roodeschool, van Eijsden tot Anna Paulowna. Daniël de Ruig (19) en zijn maat Yari de Graaf (19) hebben in een jaar tijd op alle 404 NS-stations in Nederland een voet aan de grond gezet. Het bewijs? 404 selfies.

OLGER KOOPMAN

Waarom doe je zoiets? Gewoon omdat het kan én omdat ze allebei volledig verslingerd zijn aan treinen. "Geef mijn oom maar de schuld," zegt de Zwolse student

Daniël. „Hij was machinist en heeft me aangestoken. Sinds ik als kind bij hem op de bok mocht, ben ik gek op treinen. Op mijn slaapkamer heb ik een modeltreinbaan. Uiteindelijk wil ik van mijn hobby mijn werk maken. Ik droom van een carrière als planner van dienstregelingen bij NS."

Alle 404 stations bezoeken gaat ver. Heb je als student niks beters te doen?

"Ha ha, nee hoor, ik stop voldoende tijd in mijn studie! Maar elk vrij uurtje of vrije dag zit ik graag in de trein. Veelal samen met Yari, die net zo'n 'afwijking' heeft als ik. Het reizen op zich is al geweldig, maar vooral ook wat je ziet en meemaakt. Laatst met dat winterweer lag er bij Meppel een prachtig winterlandschap met 5 centimeter sneeuw. Een station later was er geen vlokje sneeuw meer te zien. Dat soort dingen vind ik geweldig. Ik heb wel een rijbewijs, maar een automobilist zal ik nooit worden."

Nog gekke dingen meegemaakt onderweg?

"Nou, we zijn wel eens vreemd aangekeken. Is ook best gek natuurlijk, twee jongens die bij elk station uit de trein springen, naar zo'n bord sprinten, een selfie maken en dan weer als een haas de trein in duiken. De meeste conducteurs en machinisten konden het wel waarderen; er waren er bij die ervoor zorgden dat de trein precies bij zo'n bord stopte, ook al stond dat aan het einde van het perron. Reizigers boos, maar wij blij. Een aantal conducteurs reageerde juist negatief. Die deden zo snel mogelijk de deuren dicht, zodat wij een half uur op een winderig station moesten wachten. Soms was het best lastig om een selfie te maken. Rotterdam Stadion bijvoorbeeld is alleen geopend tijdens thuiswedstrijden van Feyenoord. Stonden we tussen de

fans."

Zijn er uitschieters?

"De mooiste stations zijn die van Amsterdam en Haarlem, het lelijkste is dat van Koudum-Molkwerum in Friesland."

'Dat is de schuld van m'n oom'