

## Piloot verdient zijn salaris dubbel en dwars

---

'Piloot is niet snel tevreden' (AD 19-6). Waar gaat dit over, of je baas twee biertjes betaalt of drie? Ik ben moeder van een piloot en ik krijg op mijn werk ook gratis koffie. De functie van piloot wordt sterk onderschat. De werkomstandigheden en de verantwoordelijkheden zijn zwaar. De jaren waarin piloten hun salaris moeten verdienen zijn tropenjaren. Bovendien beginnen zij met een torenhoge studieschuld; een bedrag waarvoor je in Nederland een mooie flat kunt kopen. Cabine- en grondpersoneel heeft geen studieschuld van 150.000 euro.

Als mensen eens zouden beseffen wat een zware baan dit is, zouden ze hun mond wel houden. Het is een droombaan, maar de verantwoordelijkheid is topzwaar. Piloten dienen in de watten gelegd te worden. Daar komt nog bij dat je, als je aan het werk wil komen als beginnend piloot, moet solliciteren in Aziatische landen, onder barre omstandigheden. Omdat ze in Nederland en Europa niet aan de bak komen.

Dus piloten, blij standvastig en blij op je strepen staan.

Marrie Eijkelboom, Haastrecht.