



## PREMIUM

© AD

# Sneijder naar FC Utrecht? Best een goed idee (voor een heel slecht idee)

**Columnist Sjoerd Mossou over de mogelijke rentree van Wesley Sneijder in het profvoetbal bij FC Utrecht. 'Eén vrije trap tegen Ajax, als invaller in de 86ste minuut, en het verhaal is geslaagd.'**

Sjoerd Mossou 04-07-20, 09:06 Laatste update: 09:12

De supporters van FC Utrecht willen Wesley Sneijder overhalen om nog een jaartje te voetballen, bij hun club. Om die wens kracht bij te zetten, trokken ze deze week met tientallen tegelijk naar Sneijder, bewapend met spandoeken en een bedrukt Utrecht-shirtje.

Voor een heel slecht idee was het enthousiasme hartverwarmend.

Je hoeft niet gestudeerd te hebben om te snappen dat Sneijder (36) geen voetballer meer is voor de subtop van de eredivisie, in tegenstelling tot Arjen Robben. Dat Wesley er tegenwoordig uitziet als een voetballer van JEKA 4, lijkt me nog tot daaraan toe. Die kilo's heeft Sneijder er – mits hij zich een beetje boos maakt – binnen vier weken af.

Veel problematischer waren de laatste jaren van zijn carrière. Waar Robben nog kampioen werd met Bayern München, lichamelijk topfit en trainend als een dolle, buikte Sneijder rustig uit in de kroonluchterhotellobby's van Qatar.

Zijn laatste wedstrijd op respectabel niveau? Negentig minuten tegen Caen met OGC Nice, in november 2017. (Zijn gala-interland van een jaar later tegen Peru – een helftje – rekenen we hier even niet mee.)

Als FC Utrecht werkelijk de top 4 van Nederland wil bestormen, zou het een erg vreemd signaal zijn om Sneijder toe te voegen aan de selectie. Je kunt al het gelul over 'topsportklimaat' rechtstreeks in de prullenbak mieteren en zadelt trainer John van den Brom op met een paar duivelse dilemma's: welke speler laat je vallen voor een wandelende gimmick? En tegelijk: hoe houd je het voor Sneijder zelf nog enigszins waardig?

## Als Utrecht de top 4 wil bestormen, zou dit een erg vreemd signaal zijn.

Toch zijn er ook redenen om het juist wél te doen. Het ligt eraan hoe je voetbal beziet: als puur topsport, of ook als een belangrijk cultureel verschijnsel? Als een dooernstig spel, of vooral als een sentimentele, waardevolle vorm van volks-entertainment?

In dat laatste geval: meteen doen. FC Utrecht bestaat vijftig jaar. Voor een jongen zo volks en *Utregs* als je het maar bedenken kunt, is het gek dat Sneijder nooit bij de club speelde die hij tegenwoordig zo innig omarmt.

Op de korte termijn maak je een grappig soort koorts los, kijk maar naar Robben in Groningen: je kunt er donder op zeggen dat de seizoenkaartenverkoop door het dak schiet. In tijden van corona kan het voetbal wel weer wat vrolijkheid gebruiken bovendien. En één ding weet je zeker met Sneijder: lachen wordt het sowieso.

Marketingtechnisch is het ook goud waard. Niet alleen om de stunt zelf, maar ook omdat Sneijder direct bijdraagt aan de identiteit van FC Utrecht als volksclub. Voor een club zo trots en robuust, telt de Galgenwaard nog veel te vaak lege plekken.

Met Sneijder, Frans van Seumeren én een sterk elftal wordt FC Utrecht zo Utrechts dat je het als Utrechter niet meer kunt maken om – afgezien van pandemieën althans – thuis te blijven.

Een rentree van Wesley Sneijder wordt sportief voor 99,99 procent zeker een aanfluiting, maar hoop en verwachting zijn ook wat waard: één vrije trap tegen Ajax, als invaller in de 86ste minuut, en het verhaal is geslaagd.

Voor een heel slecht idee is het stiekem best een goed idee.

