

Zestig jaar terug ook al klem in de trein

'Als sardientjes in de trein' (AD 30-11). Toen ik in 1954 ging studeren en elke dag met de trein naar Rotterdam moest, was de situatie gelijk aan die van nu.

's Morgens ging het nog wel, doordat de trein om acht uur vertrok vanaf het kopstation in Dordrecht. 's Middags was het altijd staan als je na 16.00 uur naar huis wilde. De treinen waren stampvol en als haringen in een ton werden wij vervoerd. In Dordrecht stroomde de trein voor een groot deel leeg en werden de plaatsen ingenomen door werknemers van 'Victoria' die richting Brabant gingen. Op zaterdag ging mijn school om 12.00 uur uit. De eerste trein naar Dordrecht waar ik een plekje kon veroveren was die van 13.30 uur! De winters waren toen nog echt koud en het gebeurde soms dat je in de bagageruimte werd vervoerd, omdat de deuren niet geheel open of dicht konden. Toen was het argument: je koopt bij NS een vervoersbiljet en géén zitplaats. Als je kunt zitten, heb je geluk. Er is blijkbaar in 60 jaar niets veranderd of verbeterd.

R. Broekhuijsen, Dordrecht.