

Nooit meer een vrouwelijke piloot voor mij

'Graag deze piloten'. M. Lotte vliegt in september naar Benidorm en hoopt een vrouwelijke piloot te hebben (Brieven 28-7). Als je denkt dat je laatste uurtje heeft geslagen piep je wel anders. Wij hadden een paar jaar geleden een vrouwelijke piloot. Na die landing, op Mykonos, heb ik gezworen nooit meer een man tegen te spreken die zegt dat vrouwen niet kunnen inparkeren. Henk Vogelaar (Brieven 28-7) vindt dat de mensen na de landing van het Transaviatoestel een erehaag om de bemanning hadden moeten vormen. Dat kon niet, meneer Vogelaar, want de bemanning heeft heel snel het vliegtuig verlaten. Het had ze gesierd als ze uit de cockpit waren gekomen om te vragen hoe het met de gasten en het personeel ging. Ons werd op Mykonos destijds niet eens een fijne vakantie gewenst. Iedereen was geschokt. Al hadden ze alleen maar sorry gezegd. Voor de stewardessen en stewards heb ik trouwens grote bewondering. Wat de brieveschrijvers betreft: kom nog eens terug als je ooit zelf zo'n ervaring hebt gehad.

Loes Hartogsveld, Leusden.