

Mansveld heeft juiste beslissing genomen

NATASJA DE GROOT

Wie niet langer het vertrouwen geniet van de Kamer, moet de eer aan zichzelf houden.

Staatssecretaris Mansveld heeft met haar aftreden het enige juiste besluit genomen. De bewindsvrouw ging al als politieke brekebeen door het leven.

Na de publicatie van het kritische eindrapport van de enquêtecommissie over het Fyra-debacle kon ze politiek onmogelijk overleven.

Dat Mansveld voor de koninklijke weg heeft gekozen, is goed voor de geloofwaardigheid van de politiek, hoewel de belastingbetaler vooral zal blijven denken aan de vele miljarden die deze grap heeft gekost.

Dat is lang niet alleen de verantwoordelijkheid van Mansveld, maar is ook te wijten aan het wanbeleid van haar voorgangers. Het is goed dat de staatssecretaris is opgestapt, maar daarmee zijn we nog niet verlost van de problemen op het spoor.

Er zal iets grondig moeten veranderen in de structuur. Nu springt de belastingbetaler bij als het misgaat, terwijl de NS en Prorail zich doodleuk kunnen gedragen als marktpartijen. Politiek Den Haag zal daarom een duidelijke keuze moeten maken: het spoor volledig overlaten aan de markt of terug in handen laten komen van de overheid.

Deze rare mengvorm werkt overduidelijk niet.