

# 'Het kan, en het is goed voor het milieu'

---



Martijn van Dishoeck ziet elektrisch rijden wel zitten.

FOTO FRANK DE ROO

## ROTTERDAM

In een enorme bak komt-ie aanrijden bij benzinepomp Shell naast het Hofplein in Rotterdam. Voor het duurste grapje van de dag: tanken. „Deze rijdt één op een emmer“, grapt Martijn van Dishoeck (33), locatiescout bij de tv-serie Flikken Rotterdam.

---

VICTOR SCHILDKAMP

Met een script in de hand doorkruist hij de stad, op zoek naar filmlocaties. Juist hij, met die fraaie Lancia benzineslurper onder z'n kont, vindt dat we snel op elektrisch rijden moeten overgaan.

„Want het kan toch al lang? En goed voor het milieu. Hoewel, al die energie voor elektrisch rijden moet ook weer opgewekt worden. Dus of het écht beter is? Daarom is het moeilijk er echt wat van te vinden.“ En daar gaat Martijn, op zoek naar een viaduct of flat voor een moordpartij.

Het busje van Corné de Vries (37) neemt zijn plaats in. „Over acht jaar alléén elektrisch rijden? Kan me niet voorstellen. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat ik dan 45 jaar ben, haha. Ik zie ook steeds minder oplaadpunten. Die kon je vroeger bij je huis krijgen, toch? Ik zie ze niet meer.“

John Rogers (43) gooit 10 meter verderop ook zijn wagen vol. „Elektrisch rijden? Ik kan me er alles bij voorstellen dat ze dat willen.“ Met 'ze' bedoelt hij de overheden in Europa. „Want

benzine wordt steeds moeilijker te verkrijgen, hè. Met al die problemen in landen als Venezuela en Saoedi-Arabië. Mij maakt het persoonlijk niks uit. Een vervoermiddel is om van punt a naar b te komen, met of zonder benzine.“

Nog even terug naar Martijn van Dishoeck. Voor tv-series als Flikken Rotterdam zou het lekker zijn, elektrisch rijden: „We moeten nu het lawaai van die motoren wegdrukken. Opnames in een rijdende auto zijn altijd met ramen dicht, vanwege de herrie. Dat probleem zou dan mooi opgelost zijn.“