

# Sluseiland is waar walhalla voor sleepbootjesgekken



Het is ook vandaag en morgen open huis aan boord van ongeveer 200 sleepboten en opduwers in Vianen.  
*FOTO'S KOEN LAUREIJ*



Lekker bootjes kijken; dat is waar het om draait tijdens de sleepbootdagen in Vianen.

## VIANEN

**Fokke-fokke-fokke-fokke...**

**Tevreden pruttelend vaart een Amsterdammertje Vianen binnen, op zoek naar een plaatsje om af te meren aan het Sluseiland.**

*MAARTEN VENDERBOSCH*

Daar staan op de kade Paul en Maria Markusse, die hopen ooit nog eens zo'n bootje te kunnen kopen.

Niet dit, trouwens. Want ze willen geen tweetaktmotor, hoe prettig die ook klinkt. En je moet ook wat ruimer aan dek kunnen zitten dan deze boot mogelijk maakt. Zeker op een zonovergoten dag als gisteren.

De ogen van het paar uit Papendrecht draaien alweer naar het volgende scheepje dat komt binnenvaren; een stuk of 200 worden het er in totaal. Wie weet, zit daar nog wat van hun gading tussen. Hier staan turen, zegt Maria, is waar het in wezen allemaal om draait tijdens de tweejaarlijkse Nationale

Sleepbootdagen in Vianen: „Lekker bootjes kijken.”

Drie dagen duurt het evenement. Voor de elfde keer in Vianen. Twee jaar geleden goed voor een kleine 100.000 bezoekers. Met dat schitterende weer op Hemelvaartsdag en twee zo mogelijk nóg meer zonovergoten sleepbootdagen in het verschiet, hoopt de organisatie op een nog grotere aanloop.

## Eigen verhaal

Sluseiland is een waar walhalla voor sleepbootjesgekken. Geen sleper of opduwer is hetzelfde en iedere eigenaar heeft zijn eigen verhaal. Neem Kees van Wijngaarden, voorheen supermarkeigenaar. Toen hij de zaak vaarwel zei, bouwde hij eigenhandig zijn bootje en doopte het de Rosa Bella. Er ging daarmee een jongensdroom in vervulling, die nu voor de deur van zijn woonhuis in De Meern ligt. Als het even kan, varen hij en zijn vrouw Joke ermee uit.

Waarom het per se een sleepboot moest zijn? Kees: „Ik loop graag op klompen, in een spijkerbroek met bretels, en ik vind een beetje smerig worden niet erg. Dan ben je gewoon het sleepboottype.”

Op deze donderdagochtend varen opduwers en sleepboten uit het hele land Vianen binnen. Klokslag één uur laten ze allemaal de scheepshoorn toeteren. Synchron met het Viaanse klokkenluidersgilde, dat de klokken van de Grote Kerk over het vrijstadje laat galmen. De officiële opening is daarmee een feit.