

## Burgers in de sojafabriek



De Pollepel-brigade laat zich lekker verwennen op het buitenterras van Buurten in de fabriek, in de geur van brood, koffie en burgers  
*FOTO MARCO BOSMANS*



*FOTO MARCO BOSMANS*



*FOTO MARCO BOSMANS*



*FOTO MARCO BOSMANS*



*FOTO MARCO BOSMANS*

**Na Amersfoort, Veenendaal, Nieuwegein en Woudenberg droppen we ons jonge proefpanel in Utrecht. Ogen en oren open, papillen in de aanslag. Yaimy-Lynn, Thijmen en Edmond gaan letterlijk Buurten in de fabriek.**

*MARCO BOSMANS*

Het is wonderlijk eigenlijk hoe de meest beklagde fabriek in de stad na zijn 'dood' is omarmd door hetzelfde klaagvolk. Jarenlang werd gemopperd over de stank van lijm en soja, maar tegenwoordig loopt Oog in Al de deur plat. De deur van het restaurant om precies te zijn. Ja, het ruikt er nog steeds, maar dat zijn tegenwoordig de uitnodigende geuren van brood, koffie en burgers.

Vanzelfsprekend geven we de Pollepel-brigade bij binnenkomst even een korte geschiedenisles aan de hand van de tastbare Cereol-herinneringen, maar die poging sneuvelt jammerlijk. Spuit-elf heeft er geen boodschap aan en laat zich door de ontvangende gastvrouw gewillig naar een terrastafel leiden. Geschiedenisboek dicht, menukaart open.

Ai. Gastvrouw 2 maakt een slechte beurt bij Edmond, de kleinste van het stel. Ze biedt alleen hem de kinderkaart aan, tot hilariteit van de andere twee panelleden. Een kwestie van centimeters, die een beetje gevoelig ligt. We proosten het weg met een dubbele icetea en

cassis, en nemen de menukaarten onder de loep. Knakworst, kroket en pannenkoek vertegenwoordigen overduidelijk de makkelijkste weg. Niet interessant. Maar Buurten in de fabriek biedt ook een balletje gehakt, vis van de dag en spaghetti met een schaar. Grappig. Prat gaat de keuken op zijn Buurtenburger. De huisspecialiteit wordt in drievoud besteld.

Voorafgaand aan het burgermanifest beproeven we drie gerechten uit de categorie Eerste Gang. Daar vinden we slechts drie opties, maar schijn bedriegt. De gastjes mogen bij Buurten namelijk ook met de grote gasten meedoen en dus verkiest Thijmen een volwaardige carpaccio. Edmond wil de kindertomatensoep testen en Yaimy-Lynn - het meest voorzichtige brigade-lid - houdt het op brood met dip. En dippen doet ze, met alle vingers.

De soepeter 'heeft hem wel eens beter gehad', terwijl Thijmen geen enkele moeite heeft met zijn Venetiaanse klassieker. Daarmee kunnen we voor de eerste gang een dikke plus noteren en kan het trio zich richten op een belangrijke bijzaak: entertainment. Dat wordt gevonden in de speelhoek (hobbelpaard, televisie, boeken, speelgoed) en in een speelhuis naast het terras. Check.

### Van de grill

Terug aan tafel kunnen de mouwen worden gestroopt voor het hoofdmaal: de Buurten Original. Echt van de grill, zo hadden onze glurende fijnproevers al ontdekt via een doorkijkje vanuit de speelhoek. „En 100 procent biologisch“, belooft gastvrouw 3. Een typisch geval van de gegoede burgerij. De junioren aan tafel vinden er ondertussen het hunne van.

Bij het nagerecht worden Yaimy-Lynn en Edmond geplaagd door

enkele mee-eters: wespen. Niet  
bereid hun brownie en vanille-ijs te  
delen, vluchten de twee panelleden  
mèt hun nagerecht naar binnen.  
Thijmen laat zich ondertussen  
ongestoord het grote-mensen-  
chocoladetaartje welgevallen, de  
kriek- sabayon (oeps) inclus.