

Ook op Domplein een festivalachtige sfeer

BEATLES OP DOMPLEIN

Natuurlijk is het lastig voor een verslaggever om op twee plaatsen tegelijk te zijn. Toch is het jammer dat Roeland Franck maandagavond bij het Beatles-concert op het Domcarillon kennelijk alleen op het Buurkerkhof is geweest en niet even een kijkje heeft genomen op het Domplein.

Op het Buurkerkhof zaten een paar honderd mensen in stoeltjes dicht op elkaar gepakt naar twee schermpjes en een projectie op een witte muur te kijken waarop de musici te zien waren. Even verderop, op het Domplein, waren ook enkele honderden Utrechters, maar was de sfeer heel anders. Staand of op meegebrachte stoeltjes, op banken en stoepjes of gewoon op de grond zittend en liggend luisterden ze verspreid over het plein naar de stadsbeiaardier en de pianisten. En de mensen (overigens lang niet allemaal grijze hoofden, integendeel) zongen mee. Het concert was niet vlekkeloos, maar niemand die daarom maalde. De musici zorgden samen met de prachtige plek die het Domplein is en het avondzonnetje voor een vrolijke, ontspannen en bijna festivalachtige sfeer.

Wat was het een heerlijke avond!

Harry van Dam, Utrecht