

Dick Bruna verdient hier meer dan een singel, maar kan dat wel?



Leerlingen van de basisschool Dick Bruna in Veldhoven wordt uit Dick Brunaboekjes voorgelezen.

FOTO BERT JANSEN



Het straatnaambordje in Leidsche Rijn.

UTRECHT

Utrecht heeft weliswaar al een Dick Brunasingel in Leidsche Rijn, maar de overleden schepper van nijntje verdient meer, vinden liefhebbers.

FREKE REMMERS

Het gebeurt niet vaak dat iemand bij leven al een straat naar zich vernoemd krijgt. Dick Bruna wel. Die kreeg in 2011, het jaar dat hij stopte met tekenen, een eigen straat in Leidsche Rijn. Met 170 meter lengte een kleine straat.

Maar Dick Bruna is een groot Utrechter en verdient meer, vindt 87 procent van de mensen die een poll van het AD daarover invulden. Een plein, een brug (Voorschoten heeft er al één), een park (het herdopen van het Lodewijk Napoleonplantsoen waar Bruna vaak was), zijn eigen bankje (zoals Gerda Houdijk gisteren in deze krant voorstelde), een school (zoals de basisschool Dick Bruna in Veldhoven er al is) of nóg een straat. Het maakt niet uit. „Ik zou het allemaal doen. Dat verdient

Dick. Maar als ik echt moet kiezen, is een straat of een park het mooiste”, reageert bijvoorbeeld twitteraar Ajeto.

Goed idee, vindt ook Hakan Akdogan, die onlangs de Utrechtse afdeling van DENK oprichtte. „Misschien een goed plan om de J.P. Coenstraat te wijzigen in Dick Brunastraat? Twee vliegen in één klap.” Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) is omstreken om zijn wandaden als gouverneur-generaal in Nederlands-Indië.

Maar kan het eigenlijk wel, nóg een straat vernoemen naar de vader van nijntje? René Dings, schrijver van het boek Over straatnamen met name, vermoedt van niet. „Als je al een Dick Brunasingel hebt, ligt het niet voor de hand om nog een straat, laan, dreef of park aan te wijzen elders in de stad. Dan tikken mensen Dick Bruna in op de TomTom en dan eindigen ze ergens aan de andere kant van de stad. Iets in de buurt van de singel kan wel. Ik zie daar bijvoorbeeld park Groot Zandveld, dat zou je dan om kunnen dopen tot Dick Brunapark.”

Alternatief is het vernoemen van een bankje, zoals Gerda Houdijk (81) gisteren in deze krant opperde. Zij trof Bruna er vaak als hij even de rust zocht in het plantsoen dicht bij zijn huis. Als er maar geen adressen aan gekoppeld zijn.

In dat kader heeft GroenLinks-raadslid Pepijn Zwanenberg, initiatiefnemer van het regenboogzebrapad op het Vredenburg, nog wel een idee. „Misschien kunnen we een standbeeld maken van Dick Bruna op de fiets? Het liefste dan op de route die hij altijd aflegde. Natuurlijk wel in overleg met bewoners, want misschien wordt het straks een toeristische trekpleister. Persoonlijk verlang ik ook wel terug naar de

nijntje-oren op de Neudeflat.” Toch zijn er ook mensen die een Dick Brunasingel genoeg vinden. „We hebben ook al het nijntje-pleintje. Maar ik sta er open in,” reageert Cees Bos van Stadsbelang Utrecht.

De gemeente Utrecht reageert nog afwachtend. „Sympathieke ideeën, maar het is echt nog te vroeg om hier nu al iets over te zeggen.” Overigens blijven de bloemen en persoonlijke boodschappen bij de nijntjebeelden tot vrijdag liggen. Ze worden daarna, samen met het condoleanceregister, overgedragen aan de familie.