

De intrigant

Was het toneelspel of intrige? Drie weken lang doemde telkens de vraag op: fietste Mikel Landa voor Mikel Landa of voor Chris Froome? Bergop speelde hij in zijn vreemde stijl met de concurrentie. Tweemaal won Landa tijd op zijn kopman, kroop zo dichtbij het geel en gaf bij vlagen de indruk veel sterker te zijn dan de rest, maar reed met handboeien om. Gevangen in het ploegenspel.

Landa wilde graag, maar mocht niet. Hij besloot te gehoorzamen en was uiteindelijk van doorslaggevend belang voor Froome. Voor altijd zal daarom de vraag onbeantwoord blijven of hij deze Tour had kunnen winnen. Zoals zijn kopman Froome gisteren op de top van Izoard zei: „Of hij de benen had om de Tour te winnen? Ik twijfel er niet aan. Zijn werk voor mij was ongelooflijk. Hij heeft de motor om te strijden met de besten uit het klassement en komt zeker terug om mee te doen voor de eindzege.”