

en nu STATIONSPLEIN

Het S-plein is terug



Het Stationsplein in 2018.

FOTO AD

Hotel du Commerce (thuisbasis van Sylvia Kristel) met de Stationsstraat en de NBM-bussen. Helemaal links Hotel Terminus natuurlijk. Had het er allemaal zo nog moeten staan?

Zeg 't maar. (Bert van den Hoed)



Het Stationsplein in 1971.

FOTO HUA

Het begint met een S en je ziet het als je het station uitkomt. Nog een hint: we hebben het bijna 50 jaar niet gehad (of je moet het taxiplateau meerekenen en dat telt niet want het begint niet met een S). Het zal niemand zijn ontgaan: we hebben weer een Stationsplein. En het werd hoog tijd, de stad hunkerde ernaar.

Met z'n allen willen we er nu ook heel graag meteen iets van vinden. Maar eigenlijk kan dat nog niet. Hoe kun je iets vinden van iets dat nog lang niet af is?

Alle aandacht gaat uit naar het dak, en al is het nog zo'n topdak, daar kan een plein toch niet van leven. Bij veel stationspleinspotters bestaat de neiging een vergelijking te maken met vroeger. Dus even opruimen maar dat geheugen. Op de oude foto zien we wat we - tot ongeveer 1970 - zagen als je dat prachtige station van Van Ravesteijn in de rug had. Rechts