

# Nagedachtenis Dick Bruna

---



AD

---

Het overlijden van Dick Bruna, net als ik een geboren Utrechter, heeft mij geraakt. In 2015 maakte ik dit schilderij na mijn bezoek aan de museumtuin achter de Klaaskerk. Een realistische weergave, alleen Nijntje heb ik een eigen interpretatie gegeven.

Een zingende nijntje, ik weet niet hoe ik erop kwam en had ook geen echte naam bij dit werkstuk.

Nu noem ik het: 'Nagedachtenis Dick Bruna'.

Kees van den Ham