

Gedicht

Als je geluk had kwam je hem
tegen

Opa van Utrecht

In zon, sneeuw, mist en in regen

Het was fijn als je hem zag

en alle mensen die hem groette,

zei hij vriendelijk gedag.

Alsof Utrecht één grote familie was

met hem

als de pater familias.

Ik zag hem altijd op de fiets,

als hij terug knikte,

zei ik even niets.

Maar thuis riep ik dan blij:

meneer Dick Bruna knikte weer
naar mij!

Jacqueline Kleijer