

Een stijlvol konijn

Ik ben een bewonderaar van De Stijl. Wat mij betreft staat de filosofie achter deze kunststroming als een huis. Alles dat mooi is, begint bij simpele vormen en simpele kleuren. Natuurlijk ben ik fan van de schilderijen van Mondriaan en de ontwerpen van Rietveld, maar als er iemand was die de filosofie van De Stijl het meest tot zijn recht deed doen komen, dan was het Dick Bruna.

Met simpele vormen en simpele kleuren tekende Dick een konijn. Dit konijn leerde kinderen dat je verdrietig kan zijn en daarna ook weer blij kan worden. Na regen komt zonneschijn, meer hoeft een kind toch niet te weten? Meer hoeft een mens niet te weten.

nijntje kijkt je aan. Recht in de ogen. Het werkt ontwapenend. Zouden we vaker moeten doen, elkaar in de ogen kijken. Elkaar ontwapenen. Dank Dick, voor het vertederen van deze wereld.

Tim Homan