

Hoofdletter was niets voor nijntje

Eigenzinnig, maar ook weldoordacht gebruikte Bruna geen hoofdletters in de 120 nijntjeboekjes van zijn hand. Ook niet voor het hoofdpersonage. Nijntje is dus nijntje. Het past in de visie van Bruna: zijn handzame boekjes in overzichtelijke opmaak met primaire kleuren, moesten vooral toegankelijk zijn voor de kinderen voor wie ze in de eerste plaats bedoeld waren. Eenvoud voor alles en daar pasten hoofletters niet bij.