



*FOTO MERCIS  
PUBLISHING/CENTRAAL MUSEUM*

---

## **in memoriam Dick Bruna**

Er was een vakantie aan het  
strand,

een zoon, de zon en een konijn.

Er kwam een wereld in kleur en lijn.

Er was een gracht, een man op een  
fiets,

links en rechts gegroet, steeds  
lichter,

haast doorschijnend op het laatst.

Er is een zolder in de stad waar  
alles

ligt zoals het lag. Potloden,  
penselen,

schaar - die lieve, lichte bibberlijn

vanuit de hand, waarin alles

getekend kon. Er is een stad

die huilt. Ze is haar vader kwijt.

**17-02-2017, Ingmar Heytze**