

Zoete missie

Patisserie is een vak apart en wij zouden dan ook het liefst in iedere keuken een patissier aan het werk zien. Sweet dreams, helaas. Desondanks gaat Harry Mercur uit Amersfoort, meesterpatissier in ruste, ons graag voor op de barricade. „In Nederland noemen we het dessert een toetje. Daar begint in mijn ogen al de devaluatie van dit ambacht. Het is verdorie de laatste smaak die je als gast meekrijgt. Ik zou dan ook graag oproepen te stoppen met die standaard dessertkaart. Bak iedere dag je eigen taart!"