



## PREMIUM

Michiel Kramer in Stadion Galgenwaard. © Marco Okhuizen

# ‘De voetballer en de mens staan los van elkaar’

**INTERVIEW MICHIEL KRAMER** Michiel Kramer (30) is terug, na een kort Israëliësch avontuur. In Nederland wordt de nieuwe spits van FC Utrecht meteen weer geconfronteerd met zijn beschadigde imago.

Tim Reedijk 16-02-19, 08:15 Laatste update: 09:26

**Door Tim Reedijk**

Goedbeschouwd was Michiel Kramer er klaar mee. Een schorsing van zeven duels, eerder al het incident rond het broodje kroket. Maar ook sportief had hij het na vijf clubs in elf jaar wel gehad met de Nederlandse competitie. In juni kwam een langgekoesterde wens uit: een buitenlands avontuur. Bij het Israëliësche Maccabi Haifa, waar Fred Rutten trainer was en Mo Allach technisch directeur.



Michiel Kramer. © Marco Okhuizen

Nu, acht maanden later, is Kramer alweer terug. Aan het land Israël lag het niet. Van politieke onrust merkte hij niets. Wakker worden om acht uur 's morgens met een graadje of 20 beviel hem sowieso veel beter dan ruiten krabben voor het dagelijkse ritje van Rotterdam naar Utrecht. En dan werd ook nog eens zijn derde zoon geboren in de kuststad Haifa. 'Gewoon super', zo zou hij het zelf omschrijven. Tot in november Allach werd ontslagen en Rutten zich loyaal toonde.

### **Wist je toen dat het voor jou ook klaar was?**

Kramer: „Ja. Binnen twee dagen.”

### **Hoe gaat dat dan?**

„Er komt een nieuwe trainer en daar is het heel gebruikelijk dat die zelf allerlei nieuwe staffleden meeneemt. Arno van Zwam en Rob Maas (keeperstrainer en assistent, red.) zaten er nog, maar die waren ook binnen een paar dagen weg. Het was snel duidelijk dat de nieuwe trainer me niet zou gebruiken. Misschien kwam het wel vanuit de club. Dat daar werd gezegd: het is wel goed zo met de Nederlanders. Een club mag maar een aantal buitenlanders in de selectie hebben. Dus dat ik als Nederlander weg moest, was een optelsommetje.”

## **Tijdelijk**

Op advies van Dick Advocaat, in de tweede helft van vorig seizoen zijn trainer bij Sparta, pikte FC Utrecht de lange spits op. Zondag kreeg de Rotterdammer tegen PSV (2-2) zijn eerste basisplek. Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam noemde hem in de Volkskrant 'een tijdelijke oplossing'. Vandaar ook het halfjaarcontract.

### **Voel jij je een tijdelijke oplossing?**

„Nee, helemaal niet. Ik snap Jordy wel, maar ik zie dat niet zo. Ik wil me hier positief

laten zien richting de club, mijn familie en mezelf. Puur om weer positief in het nieuws te komen, omdat ik weet dat ik van waarde kan zijn voor heel veel clubs.”

**Doel je met ‘positief in het nieuws’ op de negatieve publiciteit door de incidenten van vorig seizoen?**

„Ach, de vooroordelen bestonden daarvoor ook al. De incidenten hebben het misschien bevestigd voor sommige mensen. Maar bij elke club waar ik gespeeld heb, kun je van de materiaalman tot en met de wasvrouw en iedereen ertussenin vragen hoe ik ben: het antwoord zal niet negatief zijn. Iedereen zal beamen dat ik een goede gozer ben. Maar ik doe er in wedstrijden wel álles aan om te winnen.”

**Je huidige teamgenoot Timo Letschert noemde je in 2016 een ‘kwalletje’.**

„Misschien heeft hij daar wel gelijk in, hoor. Ik snap dat iemand dat denkt, dat ik soms vervelend of irritant doe. Maar: allemaal met goede bedoelingen. Al zegt mijn vrouw ook: goh, als ik je in het veld zie, herken ik je helemaal niet.”

**Heb je het gevoel dat je moet benadrukken dat je ‘een goede gozer’ bent?**

„Moet ik per se willen dat jij of iedereen mij mag? Dat gaat toch niet werken. Mensen zien de voetballer en de mens niet los van elkaar. Dat snap ik ook wel. Ze zien me alleen maar op het veld. Wat kan ik eraan doen? Niets.”

Op het veld trapte hij in april vorig jaar Vitesse-speler Alexander Büttner in het gezicht. Dat resulteerde in een schorsing van zeven wedstrijden en een abrupt einde van zijn contract bij Sparta, dat uiteindelijk onder Advocaat degradeerde.



© Screenshot NOS

### **Die overtreding, heb je daar lang mee gezeten?**

Kramer denkt even na. Dan: „Ik denk wel dat ik daar voor het eerst in mijn carrière zoiets had van: oef, dat was niet best.”

### **Heeft het je veranderd?**

„Natuurlijk! Je kunt niet zomaar iemand in het gezicht schoppen, dat weet ik ook. Ik heb het mezelf enorm kwalijk genomen. Kijk, de aard van het beestje zal niet veranderen, maar je kunt als voetballer en mens wel stappen maken.”

## **Broodje kroket**

Hij begon vorig seizoen nog in dienst van Feyenoord, waar hij vooral op de bank zat. In de rust van de bekerwedstrijd tegen Heracles, in december 2017, at reserve Kramer een broodje kroket. Het leverde hem een disciplinaire straf en een boete op. Een maand later werd zijn contract ontbonden. Korte tijd later tekende hij bij stadgenoot Sparta.



Michiel Kramer namens FC Utrecht in actie tegen PSV.© BSR Agency

### **Heb je spijt gehad van dat broodje kroket?**

„Achteraf wel, omdat iedereen er wat over te zeggen had. Het was nooit de bedoeling om te laten zien: kijk mij eens een broodje kroket eten. Maar ik had al vier uur lang niet gegeten. Het zegt misschien wel meer over het IQ van supporters die alleen maar over dat broodje beginnen. Uiteindelijk zal het minder worden, maar ook als ik gestopt ben zullen ze zeggen: was lekker, hè, dat broodje kroket. Iedereen krijgt maar een platform om van alles te zeggen. Natuurlijk heb je allemaal recht op een mening, maar soms denk ik: waarom zo negatief?”

**Toch deelde je op de dag van je presentatie in Utrecht een bericht op sociale media waarin iemand je een ‘misselijkmakend mannetje’ noemt, voor wie hij**

**‘nooit zal juichen’. ‘Nu al voel ik de liefde’, schreef je erbij.**

„Dat bedoel ik. Heb je dus weer zo’n vooroordeel. Negativiteit. Terwijl ik nog geen minuut had gespeeld in het shirt van Utrecht. Van die mensen lig ik niet zo wakker.”

**Kunnen supporters iets zeggen dat jou wél raakt? Dat kan iets negatiefs zijn, maar ook een Feyenoordfan die jou bedankt voor je bijdrage aan de prijzenkast.**

„Als mensen me een held noemen, vind ik dat heel ongemakkelijk. Het is goed bedoeld en ik waardeer het heel erg, maar ik vind iemand die levens redt een held.”

**Negativiteit dan. Schaadt dat jou persoonlijk?**

„Nooit. Privé en voetbal liggen volkomen uit elkaar. Sterker: een groter gat kun je niet bedenken. Je hebt de voetballer en je hebt de mens. Over de mens Kramer heb ik eigenlijk nooit iemand horen klagen.”

**En klachten over de voetballer?**

Met een lachje: „Heel veel.”



Michiel Kramer juicht na een goal namens ADO Den Haag. © Laurens Lindhout/Soccrates