

Rode lap

MARIEKE DUBBELMAN

Veilig Verkeer Nederland waarschuwde in de krant van zaterdag voor een wildgroei aan te vrolijke zebrapaden en verkeerslichten. Het regenboogzebrapad, het nijntje voetgangerslicht, het homo-paartjesverkeerslicht... 'Het ziet er grappig uit, maar met te veel variatie wordt het er voor de weggebruiker niet duidelijker op,' mopperde VVN-woordvoester Cindy Esseling.

Alsof de traditionele verkeersborden in deze hyperreactieve tijden wel voor het gewenste verkeersgedrag zorgen. Steeds vaker denk ik dat we sommige verkeersborden maar beter helemaal kunnen weghalen in dit 'dat-maak-ik-toch-zeker-zelf-wel-uit-tijdperk'.

Misschien dat mensen dan weer eerst gaan nadenken, voor ze gas geven. Want nu lijken veel borden vooral als een rode lap op een dolle stier te werken. Een stopbord? Ja, dikke doe, ik kan hier prima vol gas doorrijden. Voorrang? Ik was hier zeker toch het eerst. Rood? Rood? Rood? Rood is het nieuwe groen. Negativiteit voedt negativiteit. Wat mij betreft kan de stad niet vol genoeg gezet worden met vrolijke borden, verkeerslichten en wat al niet meer. Het is in deze tijden van pietencrisis/ Trump/ klimaatverandering/iets-anders-waar-iedereen-tegelijk-ruzie-overmaakt echt geen overbodige luxe dat je op straat onverwachtse dingen tegenkomt, die zomaar een glimlach op je lippen toveren. Ik zou zelfs nog een stap verder willen gaan. Het lijkt me een goede zaak als GroenLinks-raadslid Pepijn Zwanenberg, bedenker van onder meer het regenboogzebrapad en het homoseksuele verkeerslicht, na de verkiezingen terugkomt als wethouder Leuke Zaken in de Openbare Ruimte. Behalve dat Pepijn echt

superaardig en slim is, houdt hij óók van glitters, dansen en vrolijke kleuren. Dankzij Pepijn zijn een hoop plekken in de stad veel minder lelijk/ongezellig dan aanvankelijk bedacht. Neem nou het Berlijnplein. Als Pepijn zich niet had ingezet voor het behoud en de verplaatsing van de perronkappen, was het daar echt helemaal een Noord-Koreaanse toestand geworden. Geloof me, met de subtiele touch van Pepijn ziet de stad er een stuk vrolijker uit en dat kunnen we met z'n allen goed gebruiken. Of althans, het nieuwe Vredenburgplein.

@enkelvrouw