



PREMIUM

Jerry Goossens. © Marco de Swart

# Met Utrecht als wielerhoofdstad van de wereld moet Jerry zich toch verdiepen in wielrennen

**Schrijver, journalist en columnist Jerry Goossens schrijft van dinsdag tot en met zaterdag over wat hem opvalt in de stad Utrecht. Dit keer over Utrecht als wielerhoofdstad.**

Jerry Goossens 14-12-18, 06:34 Laatste update: 06:49

Utrecht: wielerhoofdstad van Europa! Of wacht, waarom zo bescheiden? Bescheidenheid was kenmerkend voor het Calimerocomplex van het oude Utrecht. In een snelgroeiende metropool als de onze zeggen we sans gêne: Utrecht wielerhoofdstad van de wereld!

Voor zover ik weet is dat geen beschermd titel en maakt niemand anders er aanspraak op. Ja, Yorkshire in Engeland. Maar dat is een graafschap en geen stad. Bovendien heeft Utrecht nu de Grand Slam van het wielrennen binnengehaald. [Over twintig maanden is Utrecht de eerste stad ter wereld](#) waar etappes van de drie belangrijkste koersen gereden zijn: de Giro d'Italia (2010), Tour de France (2015) en Vuelta Ciclista a España (2020). Ik geef het Yorkshire te doen.

Het AD Utrechts Nieuwsblad onthulde [afgelopen zomer al dat ook de Vuelta onder de Dom verreden zou worden](#). Maar in het wielrennen zijn ze dol op geheimzinnigheid, daarom werd het pas eergisteren bevestigd. Op Het Journaal zagen we burgemeester Van Zanen in aandoenlijk Espagnol el Carbón (steenkolenspaans) aan Vuelta-baas Javier Guillén uitleggen dat hij de taal nog niet machtig was. Ik betrapte mijzelf erop dat ik het wielrennen nog niet machtig ben.

Natuurlijk kan ik fietsen. Desnoods op een racefiets in een huidstrak koersbroekje met een stuk zeemleer in de poeperd. Maar ik heb het over het wielrennen zélf. Namen, ploegen, rugnummers. Dat je het woord 'stoempen' in de mond kunt nemen zonder in lachen uit te barsten, het verschil tussen een 'treintje' en een 'waaier' kan duiden en over bloedwaarden spreekt alsof je zes jaar sportgeneeskunde hebt gestudeerd. Ik heb dat altijd al graag willen kunnen. Maar een gebrek aan interesse in het wielrennen zat mij daarbij in de weg. Nu alle wielerrondes hier samenkomen, begint dat een nijpend kennishiaat te worden. Alsof je in Liverpool woont en geen sjoege van de Beatles hebt. „Die ene heette John, die andere Yoko en verder weet ik het ook niet. Of wacht: Keith! Toch?"

Utrecht: wielerhoofdstad van het universum. Je kunt er van alles van vinden. Maar beter is het om goed geprepareerd en gesoigneerd aan de meet te verschijnen.