

Beschonken bestuurder bijna in de sloot beland

Een beschonken bestuurder is gisteravond rond 00.25 uur op de Nedereindsevaart in Tienhoven met zijn auto van de weg geraakt. De bestuurder verklaarde dat hij verkeerd was gereden en wilde keren op de smalle weg. Hij dacht dat er op die plek een bruggetje zat, maar dat bleek een misvatting. Het bruggetje was even verderop. Door zijn manoeuvre belandde hij bijna in de sloot; zijn wagen bleef met de achterwielen boven het water hangen. De brandweer heeft de man uit zijn benarde positie bevrijd. Toen bij een alcoholtest bleek dat hij flink gedronken had, werd de man aangehouden.