

Fietsverbod Is het zo vreselijk een stukje niet te fietsen?

'Fietsers en toeristen zitten elkaar nog een weekendje dwars' (AD Utrechts Nieuwsblad 30/4). Onze binnenstad is zo ongeveer een openluchtmuseum, vooral op plekjes als de Vismarkt en omgeving. Is het dan zo vreselijk om op die paar honderd vierkante meters niet te mogen fietsen?

De drukte neemt enorm toe, ook in het toerisme, en dat zal voorlopig wel zo blijven. Fijn voor onze stad, en dit soort aanpassingen zijn daarbij nou eenmaal nodig om het allemaal beheersbaar te houden. Dat toerisme goed is voor de stad, daar heeft geïnterviewde Henk Hulst 'niks aan'. Ivo Verburg baalt dat hij niet meer door de stad kan fietsen. Kijk even naar het grotere plaatje. Het verbod gaat daar gelden waar het sowieso al beter is te lopen dan om te fietsen.

Helma van Wiggen, Utrecht.