

Spandoek Vredenburg: bellen voor meer ruimte voor fietsers



Spandoek bij Vredenburg.
FOTO AD

UTRECHT

Een enkele fietser rinkelt vrolijk zijn bel, maar het overgrote deel van de wielrijders op het Vredenburg rolt geruisloos onder het spandoek van Yarno Mutis en enkele medestudenten door.

Daarop staat in blauwe en rode letters de tekst 'Ring our/your bell if you want more space for bikers!!!' Een tiental meters verder hangt een koe-bel boven de weg, voor de fietsers die zelf geen bel hebben. "Te land, ter zee en in de lucht", grapt Mutis.

De actie is niet zozeer gericht tegen de gebrekkige ruimte voor fietsers, ook al is er volgens de student media en cultuur wel een probleem rond Vredenburg en Smakkelaarsveld. Het is er volgens Mutis meer op gericht te zien hoe het publiek reageert. Dat valt een beetje tegen. "Ik denk dat we morgen een stukje opschuiven en meer afstand houden tussen het spandoek en de bel. Mensen moeten meer tijd hebben om te reageren."