

'Er is meer dan je met het oog ziet'



Afra (r) maakt met Danique, Aloise en Nathan kennis met de spirituele wereld.
FOTO WILLIAMHOOGTEYLING



Een engelen-healing op de spirituele beurs in Houten.
FOTO WILLIAMHOOGTEYLING

HOUTEN

LISA RUIGROK

Stand met dromenvangers, tafels waar aura's gelezen worden en de geur van wierook. Expo Houten was afgelopen weekeinde voor de tiende keer het toneel van de beurs Paraview, een spiritueel en paranormaal walhalla.

Var staat in de rij bij helderziend medium Linda. De stoelen zijn nu bezet en het medium heeft haar handen gesloten om die van een van haar klanten. Het ziet ernaar uit dat ze nog even moet wachten. Er zijn wat wachtenden voor haar. „Ik heb geen verwachting en ga er heel open in. Benieuwd wat ze te vertellen heeft. Spannend vind ik het niet, maar wel grappig”, vertelt ze.

Overal in de ruimte staan gedekte tafels met daarop tarotkaarten of amuletten uitgesteld. Voorbijgangers schuiven aarzelend aan in afwachting van wat het medium gaat vertellen. Terwijl Var staat te wachten is haar nicht

aangeschoven bij een medium die met behulp van koffiedik de toekomst kan voorspellen. „Ik pin me niet te veel vast op de uitkomst. Als ik hier iets nieuws hoor, is dat mooi meegenomen. Het gaat erom dat we een leuke dag hebben. We gaan straks nog een hapje eten in Utrecht.”

De vrienden Danique, Aloise en Nathan hebben vandaag voor het eerst kennisgemaakt met de spirituele wereld. Ze zijn met Daniques tante Afra op pad. Ze snuffelen wat rond bij een kraam die wierook en dromenvangers verkoopt. Afra: „Er is meer dan je met het oog ziet. Daar ben ik van overtuigd.”

Stap

Aloise en Danique hebben dat gevoel ook, maar Nathan wilde er nooit iets van weten. Leuk dat hij de stap heeft gezet om mee te gaan.”

Een bezoek aan een medium is voor Afra een logische keuze. „Het geeft me even de bevestiging die ik nodig heb. Dat ik goed bezig ben bijvoorbeeld. Vandaag vertelde het medium dat ik meer aan mezelf moet denken. Diep van binnen wist ik dat, maar door haar ga ik er beter op letten. De adviezen neem ik mee in het dagelijks leven.”

Voor Nathan was de reading van een medium een bijzondere ervaring. „Ze wist dingen van me die een onbekende niet kan weten. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht juist dat het een algemeen praatje zou worden waar iedereen zich in kan herkennen. Daar ben ik inmiddels wel een beetje op teruggekomen.”