

Politiek ligt niet wakker van klokken



De Domklokken houden niet alle burens uit de slaap.

FOTO PIM RAS

UTRECHT

FREKE REMMERS

De Domtoren hoort nu eenmaal bij de stad Utrecht en daarmee óók het wijsje dat aangeeft dat er weer een kwartier voorbij is. Heb je daar last van? Jammer, maar helaas.

Zo redeneert het grootste deel van de Utrechtse gemeenteraad over de geluidsoverlast die het spelende carillon volgens sommige omwonenden 's nachts veroorzaakt.

Reuring hoort bij de stad, vindt bijvoorbeeld de VVD. „De Domtoren speelt al een paar eeuwen en velen vinden dat mooi“, reageert fractievoorzitter Dimitri Gilissen op de klacht van twee bewoners aan de Korte Nieuwstraat.

Die vinden het maar niks dat de Domtoren ook 's nachts elke kwartier muziekjes speelt.

„Ik woon zelf ook dicht bij de Domtoren en herken het wel. Maar sommige dingen moet je gewoon niet willen veranderen. Dit hoort bij de stad“, vindt ook Steven de Vries van GroenLinks. „Een non-discussie“, reageert Cees Bos van oppositiepartij Stadsbelang Utrecht. „Als je in de stad woont, weet je dat je opgezadeld wordt met geluidsoverlast. De Dom maakt al sinds jaar en dag een geluidje.“

PvdA en ChristenUnie gooien echter niet meteen de deur dicht.

„Net als met de gebedsoproep van de Ulu-moskee, die sommige mensen te hard vonden, moet je hier pragmatisch mee omgaan. Bij de Ulu-moskee hebben we ook gekeken of de klacht breed gedragen wordt“, vindt CU-fractievoorzitter Maarten van Ooijen. „Dat betekent niet dat je meteen moet stoppen met het spelen van de Domtoren.“

Niet bewust

Dat je in de binnenstad woont, betekent ook volgens PvdA-fractievoorzitter Ruben Post niet dat je nergens meer over mag klagen. „Ik was me er niet van bewust dat de Domtoren 's nachts klonk en dat mensen daar last van hebben. Ga met ze in gesprek en kijk wat je kunt doen, bijvoorbeeld door de Domtoren minder te laten spelen.“

Ook op Facebook reageren veel mensen vol onbegrip op de klacht van de twee bewoners. 'Wij wonen ook midden in de binnenstad en hebben nergens last van! Laten ze dubbel glas nemen of zoiets. Als ik in bed lig en ik hoor de Dom, denk ik: heerlijk! Ik ben thuis', schrijft Marchal Molenaar.

Een enkeling steunt de twee mannen wel.